



## NIEUWSBRIEF

Afzendadres: Hoeksken 4 - 9860 Oosterzele - Tel.: 09-362 54 00 (na 18 u.)  
vzw Secretariaat: Hoeksken 4 - 9860 Oosterzele  
e-mail: Abokemeisjes@yahoo.com  
website: www.childsoldiers.net  
Rekeningnummer: 890-5440402-91

driemaandelijks - januari-februari-maart 2013  
afgiftekantoor Gent X - P309914



### Beste vrienden en sympathisanten,

Het was ontzettend leuk jullie allen terug te zien op de sponsoravond in Melle op 17 oktober. Het was ook hartverwarmend te horen dat iedereen nog even gedreven is en bekommerd om de zaak van de kindsoldaten als bij de start van onze vzw – nu 12 jaar

geleden.

We komen van ver.

Toen mijn boek 'De meisjes van Aboke' verscheen in 2000 en we dit schoolfonds oprichtten, wist niemand in de buitenwereld wat er zich afspeelde in Noord-Oeganda. Niemand had ooit gehoord van Joseph Kony.

De internationale wereldpers besteedde toen geen aandacht aan de ontvoering van de 139 Abokemeisjes of aan de duizenden andere kinderen die in de handen vielen van een gewetenloze gek. Maar onze kruistocht van de afgelopen jaren is niet voor niets geweest. Meer dan 25.000 kinderen zijn ontsnapt of bevrijd uit het guerrillaleger de afgelopen 15 jaar.

Het Internationaal Strafhof heeft arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Joseph Kony en zijn trawanten voor misdaden tegen de mensheid.

Er is een Afrikaans leger opgericht dat jacht maakt op de kopstukken van het Verzetsleger van de Heer. Kony is nu een voortvluchtige misdadiger geworden. En de slagkracht van zijn rebellen is aanzienlijk afgenomen.

Bovendien hebben ruim 2.500 Oegandese ex-kindsoldaten medische verzorging en traumabegeleiding gekregen in ons opvangcentrum in Lira, dat intussen is omgevormd tot middelbare school. Meer dan 1.500 kregen een opleiding en goederen om een eigen activiteit op te starten – zoals een naaiatelier, een straatrestaurant of een winkeltje.

En dank zij jullie volgehouden inspanningen hebben 3.300 ex-kindsoldaten de kans gekregen om terug naar school te gaan en op die manier de mogelijkheid om een toekomst voor zichzelf uit te bouwen.

Laten we vooral niet de impact vergeten die onze schoolgelden – jaarlijks toch gemiddeld zo'n 300.000 € – hadden en hebben op het onderwijssysteem in Noord-Oeganda. Deze injectie liet veel scholen toe bijkomende klaslokalen te bouwen, hun bibliotheek of laboratorium uit te rusten, en/of hun leerkrachten beter te betalen. De tocht is tot nu lang en vermoeiend geweest, en vaak kregen we de indruk dat het dweilen was met de kraan open. Maar ik denk dat we kunnen terugblikken op een zeer geslaagd project. We hebben hoop gegeven aan een generatie kinderen die door de buitenwereld was opgegeven. En onze steun stopt niet. Mag ik jullie hiervoor van harte danken!

Vanuit Kampala wens ik jullie allen nog een zalige Kerst en een gelukkig en vreedvol 2013!

Els De Temmerman

## Handen die een geweer vasthielden nu bedden



### Het centrum Elikya, dat wordt geleid door de vzw Kindsoldaten, vangt intussen sinds 8 maanden ex-kindsoldaten op.

Elikya is een pilootproject voor Congo. Het is een combinatie van trauma-begeleiding, psychologische opvang, inhaalklassen in taal en rekenen, en een beroepsopleiding. Dat laatste dient niet alleen als bezigheidstherapie maar brengt hen ook nuttige vaardigheden bij die ze later kunnen gebruiken om een inkomen te verwerven.

Het is fascinerend te zien hoe handen die een geweer vasthielden nu een stoel of een bed kunnen maken.

In de pilootfase ving het centrum 63 kinderen op. Daarvan voltooiden 24 een beroepsopleiding: 9 in naaien, 11 in schrijnwerkerij en 4 in metsen.

De leerlingen schrijnwerkerij maakten 50 stapelbedden. Die werden opgekocht door de internationale organisatie Invisible Children tegen \$120 per bed. Van de opbrengst, in totaal \$6.000, gaat 30 procent naar de leerlingen voor hun arbeid. Dit moet hen toelaten hun eigen zaak op te starten na hun herintegratie. Het resterende bedrag gaat naar de aankoop van nieuwe materialen voor de beroepsopleiding.

In totaal 20 kinderen zijn de afgelopen maanden al gereïntegreerd in hun dorpen en worden geholpen om terug naar school te gaan. Hun schoolgeld werd betaald voor het volledige jaar en ze kregen uniformen en schoolmateriaal.

George Omona  
Project Coordinator



# De 'Grote Familieavond': het

Melle – 17 oktober 2012. Jean Bosco Safari gaf het subtiel aan waarover het ging. Hij liet iedereen in de zaal een klikgeluid maken. Individueel klonk het onbeduidend. Maar als meer dan 150 mensen op de familieavond bij Caritas in Melle dat doen... De vele klikjes vloeiden samen tot een rustgevende malse regen. Het kan symbool staan voor wat de vzw Kindsoldaten doet: door de vele individuele bijdragen van sponsorouders verbeteren ze niet alleen het leven en de toekomst van 'hun' kind maar van de hele samenleving in het noorden van Oeganda of het noordoosten van Congo.

Luc Verschuere leidde de avond. Els De Temmerman was de centrale gaste. Want vooral voor haar waren veel mensen gekomen. Al was er ook een andere gast aanwezig die cruciaal is voor het succes van de projecten in Oeganda en Congo: George Omona. Hij leidde jarenlang het opvangcentrum en de school in Lira en neemt nu de taak op zich om het opvangcentrum in Dungu – Congo van de grond te krijgen. Zowel Els, als hij wezen op de vele obstakels die de Congolese ambtenaren, politie en leger opwerpen. Materialen die nodig zijn voor de school worden vele keren opnieuw belast door corrupte ambtenaren, hulpverleners worden afgeperst door de politie...Maar de algemene teneur van hun verslag bleef positief en hoopvol.

Tijdens de familieavond werd ook de 22 minuten documentaire vertoond die ik in opdracht van Els maakte. Die toont enthousiaste kinderen in de Rachele school in Lira. Kinderen die 10 jaar geleden nog psychologische wrakken waren. Ik was er in 2000 ook om een reportage maken. Die positieve evolutie van hun toestand vroeger en nu heeft me erg aangegrepen. Dankzij studiebeurzen en de school is er weer hoop bij duizenden kinderen en hun familie. Ze durven weer naar de toekomst te kijken.



Els verduidelijkte hoe belangrijk ook de steun vanuit vzw Kindsoldaten is voor het project in Dungu – Congo . Deze kinderen zitten vandaag in de situatie van de kinderen in het noorden van Oeganda 10 jaar geleden. De naam van het centrum 'Elykia' betekent 'Hoop' in het Lingala. Het succes van Oeganda en de expertise en de toelozende inzet van George Omona op het terrein geven ook mij de hoop dat deze kinderen uit die diepe put geraken. Als het tienjarige jongetje Benoit me in de film vertelt over de gruwelijke zaken die hij in het verleden meemaakte, is zijn stem dof en hij durft me niet in de ogen te kijken. Maar wanneer Omona iets later met alle kinderen van Elykia staat te dansen, zie ik een glunderende Benoit die weer in het leven gelooft. Ik dacht eerst dat het een andere jongen was, maar toen ik hem aan zijn kledij herkende was ik weer ontroerd van geluk.

Els en psychologe Lieve Milissen tonen in de documentaire ook hoe ze de Congolese hulpverleners nu opgeleiden en ondersteunen. George Omona sluit af met de hoop dat nu ook de kinderen in Congo de kans zullen krijgen om naar school te gaan dankzij de Vlaamse sponsorouders. Ook in Melle wees hij op het belang

# verslag van Chris Michel



van het onderwijs voor de integratie van kindsoldaten. Zonder onderwijs en begeleiding van de sociale werkers van de projecten in Lira en Dungu zijn deze kinderen kansloos. Niemand zou ze nog willen aanvaarden.

Els benadrukte dat het probleem van het LRA van Joseph Kony nog lang niet is opgelost. Wat de kinderen in het noorden van Oeganda tien jaar geleden meemaakten, gebeurt nu opnieuw in het noordoosten van Congo en het zuiden van de Centraal Afrikaanse Republiek.

Ondervoorzitter Jan Cordonnier lichtte de verwezenlijkingen van vzw Kindsoldaten toe. Jean Bosco Safari vertelde dat hij Els ooit in Rwanda had ontmoet. Net toen hij door Rwandese vrienden werd uitgelachen omwille van zijn 'Antwerps accent' als hij zong in het Kinyarwanda. Daar hadden wij geen last van. Hij bracht een mentale rustpauze in de avond. Met muziek gaat alles er wat makkelijker in.

Ook Mirjam Blaak, de viceambassadeur van Oeganda in de Benelux beantwoordde vragen van het publiek. Ze was daarbij eerlijk en rechtdoorzee als altijd.

Bij de receptie achteraf had ik de indruk dat de batterijen van de mensen, die deze kindsoldaten steunen, weer waren opgeladen. Ze beseften dat er dankzij hun hulp resultaat wordt geboekt. Dat de kinderen met een vreselijk verleden weer een hoopvolle toekomst krijgen. Een mevrouw vertelde me fier dat zij en haar echtgenoot

jarenlang de verpleegster sponsorden die in de documentaire aan het woord kwam. Ze gaan haar regelmatig bezoeken en "ze droeg zelfs de jurk die zij haar hadden geschonken". Een andere mevrouw bewees met een vraag haar enthousiasme over de positieve effecten van vzw Kindsoldaten in Oeganda en Congo: "Kunnen we ook naar ginder gaan om als vrijwilliger te werken?", vroeg ze. Begeesterende vragen bij overvloed.

Met dank aan brouwerij Huyghe, Caritas Melle, Magda Vercamer en al de helpers die avond. Het was leuk!

Chris Michel



## **Solidariteitsavond in Oudenaarde schenkt 1.000 euro**



Tijdens de jaarlijkse solidariteitsavond, op 23 oktober, van GROS Rond Vierkant Oudenaarde, in samenwerking met 11.11.11 stonden dit jaar Kindsoldaten centraal. Oudenaarde heeft al jaren een speciale band met onze vzw.

Praatgast was Jef Vermassen en ook Lieve Dhaeze en Bernard Imant, vrijwillige medewerkers van onze vzw, deelden daar hun Oegandese ervaringen. Na afloop schonken de organisatoren 1.000 euro voor Kindsoldaten Oeganda. Ook hier: van harte dank!

## **GRIS**



Elk jaar organiseert het GRIS (Gemeentelijke raad voor Internationale Samenwerking) van Evergem in samenwerking met de dienst ontwikkelingsamenwerking een wereldfeest.

Antoine en Hélène, woonachtig in Evergem, waren graag bereid om samen met onze vrijwilliger de vzw-stand te bemannen en mensen te informeren over onze werking. Waarvoor onze dank!

**Voor meer nieuws en achtergronden:  
Onze website: [www.childsoldiers.net](http://www.childsoldiers.net)**

**Dankzij het gebruiksvriendelijke CMS-systeem kunnen we u via de website steeds op de hoogte houden van de meest actuele gebeurtenissen binnen onze vzw en actuele informatie publiceren vanuit Oeganda.**

**Daarenboven kan u de nieuwsbrieven voortaan per mail ontvangen en op de website raadplegen en kan u eenvoudig met ons contact opnemen via de site.**

**De site werd voor ons op maat gemaakt door de professionele medewerkers van Effict ([www.effict.be](http://www.effict.be)).**